

10
km

Hoegaarden

Stenen vertellen hun geheimen in en rond Hoegaarden

aard van de weg

Verharde en
onverharde paden

vertrek

Kerk van
Hoegaarden

parkeren

Dorpsplein aan de
kerk of in de
omgeving

topografische kaart

32/7-8



legende

1. Sint Gorgoniuskerk - 2. Gemeentehuis - 3. Kapittelhuis - 4. Pastorijstraat - 5. Fietspad op de oude spoorweg - 6. Vlooienskapel - 7. Sint-Rochuskapel - 8. Goudberg - 9. Marollenkapel - 10. Sint Katarinakapel

routebeschrijving

Met je gezicht naar de ingang van de kerk (1) ga je rechts en dan links de Pastorijstraat (4) in. Op nummer 30 zie je de pastorie. Verder rechts van de straat, op de hoek met de Tommestraat, is de Refugie van de 11000 maagden. Steek de Tommestraat over en stap schuin links de Koning Albertstraat in. Je komt nu op een bredere straat, de Ernest Ourystraat. Hier neem je rechts om na 400 m de Grote Gete (4) over te steken. De straat krijgt nu de naam 'Stationstraat'. Nog 200 m verder zie je links van de weg, voor de Bleystraat, een oude spoorwegbedding, die nu een gekend fietspad (5) geworden is. Tweehonderd meter verder heeft brouwerij 'de Kluis' een bottelarij en een zuiveringsstation gebouwd. Vroeger stonden hier Suikerraffinaderijen. De bekendste was Grand - Pont, die in 1950 sloot.

Je stapt niet tot aan de bottelarij maar neemt het fietspad naar links. In een bocht naar rechts, neem je het pad rechtdoor en volg je de richting van 'knooppunt 64' van het fietsrouten netwerk. Na 250 m neem je rechts het kleine onverharde pad. Op een splitsing aan een heuveltje stap je links en volg je het pad naast de akkers. Het pad neemt een grote bocht naar links en komt uit op een verharde weg. Hier ga je naar rechts om na 200 m de Vlooienskapel (6), op een heuvel, te ontdekken. Stap nu naar links tot je na 300 m in een bocht naar rechts, aan je linkerkant een verharde fietsweg ziet. Je neemt dit pad naar links tot je over een brug wandelt. Ga nu naar links en onmiddellijk terug links zodat je onder de brug doorloopt. Volg het onverharde pad over de Grote Gete tot aan een oude watermolen. Volg de weg naar links tot je terug op een verharde straat komt. Ga hier naar rechts. Na 200 m zie je aan je linkerkant een klooster en een school. Op dit domein bevindt zich de Sint - Rochuskapel (7). Na je bezoek aan de kapel kom je terug naar de straat (Kloosterstraat) die je volgt tot op een grote baan. Stap nu rechts en na 100 m neem je links de Lange Grachtstraat. Negeer een weg naar links en volg de licht stijgende weg. Op het hoogste punt zie je rechts de Geosite Goudberg van Hoegaarden (8). Onze wandeling gaat naar links en volgt de verharde weg. Negeer een weg aan je rechterkant. Aan een kruispunt ga je rechtdoor. Aan je linkerkant vind je de Marollenkapel (9). Volg de betonbaan en negeer een weg aan je linkerkant. Op een kruispunt, neem je links de kasseiweg, die voor de kapel van Sint - Katrien - Houtem (10) loopt. Langzaam dalend steek je een kruispunt over.

De weg is nu onverhard en verder dalend kom je aan de gebouwen van de brouwerij 'De Kluis'. Ga hier naar rechts langs de Stoopkensstraat en na 150 m stap je links de Dumontstraat in. Op het einde van de straat ga je rechts (Doelstraat) tot op de Gasthuisstraat. Hier ga je naar links tot je voorbij het gemeentehuis terug aan de kerk aankomt.

Stenen Vertellen wandeling

Deze wandeling situeert zich in het Hageland. Zij is uitgewerkt rond het thema "Stenen Vertellen" door Pasar Bekkevoort en met de steun van Toerisme Vlaams-Brabant.

Ten oosten van Leuven schittert het Hageland. Zes zalige provinciestadjes vormen de parels aan de kroon van het landelijke buitenleven. Het Hageland heeft eindeloze wandelnetwerken en -gebieden voor je in petto. Fietsen doe je op het knooppuntennetwerk. Meer info op www.hageland.be

Je vindt ook wandel-en fietsfiches in Pasar, het maandelijks toeristische magazine.

Meer weten: www.pasar.be of Pasar, Haachtsestweg 579 - 1031 Brussel, info@pasar.be



Pasar
Vleugels voor je vrije tijd



Weetjes

Wie Hoegaarden zegt, denkt aan bier. Sinds mensenheugenis brouwt men bier in Hoegaarden.

De eerste verwijzing dateert uit 1318, maar vooral vanaf de 16 eeuw zal de biernijverheid opgang kennen. Mensen die niet over een eigen brouwerij beschikten, gingen bij een andere brouwer hun bier brouwen.

Hoegaarden telt 6625 inwoners voor 3393 ha. Het dorp ligt in Haspengouw aan de samenvloeiing van de Grote Gete en de Schoorbroekbeek en langs de oude Romeinse heirbaan van Tienen naar Bavay in Noord-Frankrijk.

1. Sint Gorgoniuskerk: Sint Gorgonius was een Romeinse martelaar van wie de relikwieën vanuit Rome naar Hoegaarden werden gebracht in 765. Op de plaats van de huidige kerk stond al een kerk, die in 1724 door brand werd geteisterd. De huidige kerk werd gebouwd tussen 1754 en 1759 in Gobertangesteen. De kerk is uniek door haar zuivere rococostijl en door haar ligging domineert zij het landschap. In de kerk bevindt zich de zogenaamde palmezel, een beeld van Christus gezeten op een ezel, één van de oudste van West-Europa. Dit beeld wordt op Palmzondag door het Genootschap van de 12 Apostelen, met statuten uit 1631, in processie door het dorp gedragen.

2. Gemeentehuis: Het huidige gemeentehuis werd in 1834 officieel in dienst genomen. Het gebouw telt 2 bouwlagen, onderscheiden door een sierlijst en 7 traveeën onder een schilddak. Bemerk ook de 2 wapenschilden, één van de voormalige provincie Brabant en één van de gemeente Hoegaarden. De pui met smeedijzeren balustrade trekt zeker de aandacht.

3. Kapittelhuis: Dit is een classicistisch gebouw (18^{de} eeuw). In die tijd woonden hier de 12 kanunniken, die verbonden waren aan de Sint Gorgoniuskerk. Zij verzorgden de diensten in de kerk. Tijdens de Franse Revolutie werd het kapittel afgeschaft en was het gebouw onbewoond. Het gebouw en het bijhorende park werd in 1831 aangekocht door burgemeester Dumont.

De Dumonts waren de stichters van de Hoegaardse suikerfabriek. De laatste privé eigenaar, Paul Bail werd in 1981 vermoord door zijn klusjesman. De tuinen van Hoegaarden zijn gelegen in het park van het Kapittelhuis. Momenteel zijn er 26 thematuinen tussen de eeuwenoude bomen. Er staat nog een oude sequoia in het park.

In het midden van het gemeenteplein bevindt zich een historisch waterpompje. Er staat ook een vrijheidsboom, een eik, geplant in 1930 en een muziekkiosk in smeedwerk met afbeeldingen van muziekinstrumenten uit 1898.

4. Pastorijsstraat: Vanaf de kerk aan je linkerkant, (huisnr 30) zie je het huis (1748) van brouwer Carolus Van Nerum. Na de Franse Revolutie werd dit gebouw de pastorie. Verder rechts op de hoek van de Pastorijsstraat met de Tommestraat, staat een prachtige hoeve (18^{de} eeuw), de refugie van de 11000 maagden. In reliëf boven de poort zie je Sint - Ursula. Een legende vertelt van de Britse koningsdochter, Ursula, die over zee vluchtte met 11000 maagden om aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen.

5. Fietspad = oude spoorweg: Dit was lijn 142 – Namen-Ramillies-Tienen. In 1867 werd het stuk tussen Tienen en Ramillies in gebruik genomen. Het stuk tussen Ramillies en Namen was klaar in 1869. Er werden voornamelijk landbouwproducten vervoerd (suikerbietten). Wegens het toegenomen wegvervoer verloor de lijn in 1950 veel klanten. Tussen 1960 en 1962 werd de lijn gesloten voor personenvervoer, en tussen 1968 en 1988 werd ze ook gesloten voor goederenvervoer.

6. Vlooiënkapel: De echte naam van de kapel is 'Sint-Servasiuskapel' maar in de volksmond wordt ze 'Vlooiënkapel' genoemd. Het rechthoekig schip met een rechthoekig koor werd in 1297 gebouwd. In de kapel staat een beeld van Sint-Servaas, daterend van de 16 eeuw, en een prachtige calvarie. Een groep vrijwilligers heeft zich nu over de kapel ontfermd en wil ze terug in ere herstellen.

7. Sint - Rochuskapel: gelegen in het voormalige bogaardenklooster. De kapel is een eenbeukig gebouw met halfronde apsis en is opgetrokken in bak- en zandsteenstijl. Tijdens de restauratiewerken werden een aantal grafombes teruggevonden onder het barokke altaar. In de ontvangstruimte vooraan in de kapel hangen verschillende schilderijen op doek met voorstellingen die verwijzen naar de geschiedenis van de congregatie.

8. Goudberg: Tijdens de aanleg van de HST- lijn Brussel - Keulen kwamen er fossiele bomen te voorschijn. Deze blootgelegde overblijfselen van een subtropisch moerasbos zijn 54,9 miljoen jaar oud. De versteende bomen waren moerascipressen. Deze unieke site biedt een prachtig overzicht van 55 miljoen jaar evolutie van de ondergrond.

9. Marollenkapel: gebouwd in 1835. Deze kapel moest het verkleinde model worden van de basiliek van Scherpenheuvel. Vandaar ook haar officiële naam: Onze – Lieve –Vrouw van Scherpenheuvelkapel. Marollen verwijst naar de oorspronkelijke eigenaar, het marollen –of bogaardenklooster. De kapel bestaat uit een rond gedeelte in baksteen en een vierkante toren in zandsteen. Op het uitkijktplatform heb je een prachtig panorama over de verre omgeving.

10. De Sint – Katarinakapel: laatgotisch uit midden van de 16 eeuw. In 1765 kwam er een klokkentorentje en werd de kapel vergroot met een sacristie. De kapel werd opgericht ter ere van de H. Katarina, die wordt aanbeden voor genezing van huidziekten (rad van Sint Katrien) die zowel mens als dier treffen. Door de kapel werd Sint-Katarina-Houtem een bedevaartsoord.