

# 37 Hoegaarden

## Wereldreis door het Brabantse leemplateau

Nee, vandaag neem je niet het vliegtuig. Toch loop je door gehuchten en plekken met namen als China en Egypte. Het open landschap van het Brabantse leemplateau heeft je mooie vergezichten en lieflijke dalen en gehuchten te bieden. Op een zonnige dag moet je hier beslist naartoe. Een frisse 'Witte' is de ideale afsluiter van deze prachtige wandeling.

### De wandeling

4,1 km  ②

De wandeling vertrekt aan de **Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden (1)**.

*Het monumentale gebouw is opgetrokken in Gobertangesteent, die de rococo-elementen nog beter tot uiting brengt. Samen met het kapittelhuis, waar vroeger de kanunniken van de collegiale kerk woonden, en de hoeve Arendsnest vormt de kerk een pittoresk geheel en weerspiegelt ze de welstand van de Hoegaardse brouwers.*

In de Gasthuisstraat neem je de tweede zijstraat rechts. Tegenover een kapel volg je links de kasseiweg. Aan de T-sprong moet je even rechts om links voor de holle aardeweg te kiezen. De recente ruilverkavelingsweg volg je links. Na 50 m kies je het pad rechts. Rolstoelgebruikers volgen beter de weg tot Sint-Katrien-Houtem en gaan daar rechts.

*In de Stoopkensstraat bruist het brouwersleven voort in de plaatselijke brouwerij. Vanaf de Marollenkapel krijg je een prachtig panorama voorgeschoteld van Tienen en zijn twee kerktorens en suikerfabriek. Het autolawaai van de E40 moet je er maar bij nemen.*

Aan de kapel gaan wandelaars rechtdoor, rolstoelgebruikers uiteraard links, over het ruilverkavelingspad. Voorbij een holle weg kom je terecht op de weg Tienen-Bevekom, die je oversteekt. Even verderop moet je links een betonweg in. Waar die ophoudt, volg je rechts de brede aardeweg naar **Hoksem (2)**.

*Aan de grote weg staat een monument uit de Tweede Wereldoorlog ter nagedachtenis van een Amerikaanse piloot.*

### De Jordaan

3,5 km  ③

Waar je in **Hoksem (2)** asfalt bereikt, moeten rolstoelen en buggy's rechtdoor tot de T-sprong, waar ze links kiezen richting kerkhof. Andere wandelaars gaan voorbij huisnummer 34 (Thuis best) linksaf en volgen de bocht langs de achtertuinjes. Na een haakse bocht bereik je de Bronstraat. De ingang van het kerkhof ligt rechts. Je laat het kerkhof letterlijk links liggen en je loopt de ruilverkavelingsweg op. Na 1 km bereik je een kruispunt.

*Boomgaarden sieren het golvende landschap langs de Molenbeek. Boven op het plateau reikt het uitzicht tot Houtem, een van de weinige woonkernen in de*

**ROUTE** HOOGTE

36% onverhard 52-105 m

**SITUERING****15,2 km** **12,7 km****AFSTAND** ALTERNATIEF**REFERENTIEPUNTEN**vertrek **1** Kerk van Hoegaarden4,1 km **2** Hoksem7,6 km **3** Kerk van Meldert10,3 km **4** Kerk van L'Ecluse13,2 km **5** Aalst**Verkorting**7,6 km **3** Kerk van Meldert10,7 km **5** Aalst

0 500 m 2500 m



## Praktisch

**AFSTAND** 15,2 km, alternatief 12,7 km.

**VERTREKPLAATS** De kerk van Hoegaarden bereik je door de E40 te verlaten bij afrit 25-Tienen en de N29 richting Geldenaken/Jodoigne te volgen. Na 1 km kun je rechts naar het centrum.

**PARKEREN** Op het gemeenteplein voor het gemeentehuis (zaterdag is marktdag).

**AARD VAN DE WEG** Verkeersarme asfaltwegen, ruilverkavelingswegen, tweesporenwegen en aardewegen.

**TOEGANKELIJKHEID** Modderig na regenweer; haalbaar voor buggy's en begeleide rolstoelen wanneer je de varianten volgt én enkel bij droge weersomstandigheden.

**INFORMATIE** Gemeente Hoegaarden: Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden, tel. 016 76 81 80, bart.hendrix@hoegaarden.vera.be, www.vlaanderen.be/hoegaarden.

### ETEN & DRINKEN

- Café Den Venetiaen: Gemeenteplein 22, 3320 Hoegaarden, di. gesloten.
- Taverne-Pizzeria Don Camillo: gemeenteplein 21, 3320 Hoegaarden, tel. 016 76 57 67, www.doncamillo.be, geopend 11.30-22.30 u, vr.-za. tot 23.30 u, wo. gesloten.
- Taverne-restaurant Kouterhof: Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden, tel. 016 76 74 33, fax 016 78 08 35, kouterhofhoegaarden@pandora.be, www.kouterhof.be.
- Café Den Broeder: Sint-Ermelindisstraat 19, 3320 Meldert-Hoegaarden.
- Restaurant In de Stooppot: Sint-Ermelindisstraat 24, 3320 Meldert-Hoegaarden, tel. 016 76 73 04, info@destoofpot.be, www.destoofpot.be/restaurant1.htm, geopend 12.00-14.30 u en 18.00-22.00 u, ma. en za. middag gesloten.

*regio die niet in een vallei gelegen is.*

Bij de kruising ga je rechts en aan een haakse bocht moeten rolstoelen en buggy's opnieuw links. De anderen gaan door de poort en dalen door een lieflijk dal af naar de Molenbeek.

*Met wat geluk krijg je buizerds, sperwers of andere prooivogels in het vizier. De Molenbeek krijgt hier het gezelschap van de Jordaanbeek.*

Net voor de beek zoek je links tussen het gebladerte een smal aardpad. Je volgt de Molenbeek tot bij de bosrand, waar het pad schuin naar rechts weggkruipt. 100 m voorbij een driepikkelpoortje vervoegt scherp van links een ander pad zich bij het jouwe.

*In een doorkijkje tussen de bomen krijg je de gerenoveerde watermolen van Meldert in het vizier. Hij stond er al in 1408.*

Je neemt het paadje links en voorbij een driepikkelpoortje volg je een hol pad. Via een poort bereik je het traject van de rolstoelgebruikers en ga je rechts.

*Je bevindt je nu in 'China'. Natuurpunt heeft er hier voor gezorgd dat de weg geen betonlaag kreeg.*

Aan de kasseiweg sla je rechts af en **rolstoelgebruikers en buggy's** moeten 50 m verderop de grindweg links nemen. Na een korte klim komt het kerkhof van Meldert in zicht. Gewone wandelaars dalen verder de kasseiweg af naar de veekeerrooster en vinden bij de eerste boom links het driepikkelpoortje en volgen het achterliggende pad.

*Het pad volgt de rand van de Molenbeekvallei met haar rietlanden, ruigten en populierenbossen. Er zijn opvallend veel pollen pluimzegge.*

Alle paden komen samen aan de ingang van het kerkhof en je volgt de asfaltweg naar de **kerk van Meldert (3)**.

*Eerst passeer je de 17de-eeuwse kapel ter ere van Sint-Ermelindis, die volgens de legende rond 600 in Meldert gestorven en begraven zou zijn. De kerk was eerst toegewijd aan de heilige Bartholomeus, maar de lokale cultus van Sint-Ermelindis bracht mee dat de kerk in 1801 aan haar werd toegewijd. Het oudste deel is romaans en dateert uit de late 12de eeuw. Binnen overheerst barok met onder andere vier reliëfs met gebeurtenissen uit het leven van de heilige Ermelindis. Ze werd aangeroepen tegen lamheid, koorts en oogpijn.*

*Dat de omgeving waarlangs je Meldert nadert, prachtig is en nog puur natuur is, weerspiegelt zich in de ecologische winkel-tuinarchitect naast de kerk met de toepasselijke naam 'Natuurlijk'.*

## Verkorting: eindeloos turen over het Brabantse Leemplateau

3,1 km



Wil je het traject verkorten, neem dan de Processiestaat. Waar die naar rechts afbuigt, klim je schuinlinks richting Hoelenbergstraat. Even ga je naar rechts om de hoofdweg links in te slaan naar de verbindingsweg Tienen-Bevekom. Je steekt het kruispunt schuinlinks over naar een ruilverkavelingsweg. Die wordt smaller en daalt af naar de Schoorbroekbeek. Je loopt de kasseiweg links in en 50 m verderop kies je rechts de tweesporenweg.

*De ruilverkaveling heeft hier hard toegeslagen. Het had nog erger gekund, maar Natuurpunt kon bereiken dat tweesporenwegen werden aangelegd. Gemonitoriseerd sluisverkeer wordt daarmee ontmoedigd, landbouwers ondervinden geen last en ook voor wandelaars is het aangenamer. Boven bij een bosje komen vijf wegen samen. Het uitzicht in alle richtingen mag er best wezen.*

Je gaat haaks rechts en wat verderop daal je links over een tweesporenweg af richting **Aalst (5)**.

## Naar het Waalse l'Ecluse

2,7 km



Het hoofdtraject volgt aan de kerk van **Meldert (3)** rechtdoor de Sint-Ermelindisstraat. Aan het kruispunt neem je de Meerstraat naar de wijk Keulen.

*Aan het kruispunt bevindt zich de vervallen gotische inrijpoort van het kas-teelpark Meldertbos. Rechts ligt de Prins Kardinaalhoeve met de ruïnes van de woontoren of donjon van de heren van Meldert.*

Aan de Keulenstraat ga je links de kasseien op en je blijft rechtdoor gaan, ook al wordt het een aardeweg. Op de grote weg ga je 150 m naar links om daar

rechts de Schoorbroekstraat in te slaan. Waar het holle weggedeelte begint, kies je rechts. Na een knik kom je terecht in de geasfalteerde rue Gauthier. Beneden ga je rechtdoor de betonweg (rue de Gaet) in tot aan de **kerk van L'Ecluse (4)**.

*Je vertoeft nu aan de rand van L'Ecluse/Sluizen, een gehucht van het Waalse Beauvechain. In sommige straten is de ene zijde Waals en de andere Vlaams.*

2,9 km



Voor de **kerk van L'Ecluse (4)** neem je links de rue d'Hougaerde, die je naar een holle weg leidt. Na een kilometer, op het plateau van Wolvengracht, volg je links de ruilverkavelingweg. Aan een T-sprong sla je rechts af naar een eik op de top van een helling. Een holle weg in kassei loopt naar een veekeerrooster. Voorbij enkele haakse bochten bereik je het **gehucht Aalst (5)**.

*Hier krijg je een schitterend panorama van het Brabantse Leemplateau. Beneden achter je verschuilt L'Ecluse zich in een kom. Veekeerroosters zorgen ervoor dat de wegen niet afgesloten hoeven te worden, terwijl het vee zich vrij kan verplaatsen van de ene begrazingsstrook naar de andere. Bij de rooster tref je het bronbosje aan van het Koubergbroek.*

2,0 km



Aan de **kapel van Aalst (5)** ga je rechts langs een mooi gerenoveerd herenhuis. Je steekt de Nermbeek over en je neemt na 100 m links het voetpad, dat de helling opgaat. In een bosstrook kruis je een kasseiweg. Je wandelt steeds rechtdoor, eerst over een aardeweg, dan volgt een smal aardepad. Je bereikt de eerste huizen en je gaat rechtdoor over een nieuwe asfaltweg, die weer overgaat in een aardeweg. *Waar de weg een flauwe bocht naar rechts maakt, blijven de buggy's en de rolstoelen hem volgen tot in het centrum, waar je links de **kerk van Hoegaarden (1)** bereikt.*

Wandelaars volgen rechtdoor het bordje Kluiswandeling. Een kerkwegel leidt je naar het Gemeenteplein.

*Hoog boven de Nermbeek vervolg je de wandeling. Dit landschap is anders dan de open akkercomplexen van daarstraks. Voorbij de dwarsweg doemt plots de torenspits van Sint-Gorgonius op.*